



4/8KM



NR IN ROUTE.NL:  
2629522 / 3213388



# AAN LOOP MIT K. TER LAAN

Liefhebbers van het Gronings pakken hem er regelmatig bij: de K. ter Laan, oftewel het vuistdikke 'Nieuw Groninger Woordenboek'. Op 8 juli 1871 werd Kornelis ter Laan in Slochteren geboren. Deze 'oer Groninger' was onderwijzer, schrijver en politicus met een groot hart voor de Groningse taal en folklore. Ontdek Midden-Groningen heeft samen met Olaf Vos (Centrum Groninger Taal & Cultuur) een wandelroute door Slochteren gemaakt langs plekken die een rol speelden in zijn leven.

Scan de QR code of kijk op [ontdekmiddengroningen.nl/kterlaan](https://ontdekmiddengroningen.nl/kterlaan) om de filmpjes te bekijken die bij de route horen. Hierin vertelt Olaf Vos (in het Gronings!) bij elke plek iets over Ter Laan.





1

De route start bij het monument dat in 1951 ter ere van K. ter Laan werd opgericht. Hij werd benoemd tot ereburger van Slochteren vanwege zijn verdiensten voor de Groninger taal, cultuur en folklore.

2

Het Hoge Huis (Hoofdweg 20), ook wel 't Reghthuis genoemd, was in de tijd van Ter Laan in gebruik als gemeentehuis.

3

Bij het haventje speelt zich de legende af van 'Snouk en snik'. Ter Laan schreef hierover in het boek 'Humor in Grunnegerlaand' (zie filmpje).

4

Wandel door het bos naar de Groenedijk waar Ter Laan opgroeide. Hij schreef hierover het boek 'Hoezen van Gruintiek'.

5

De Fraeylemolen werd vroeger wel Meneersmeulen genoemd, naar de borgheer. Je kunt vanaf hier terug wandelen, of doorlopen naar zijn geboorteplek.

6

Molen van de Groote Polder. Hier stond het geboortehuis van K. ter Laan. Hier leerde de kleine Knelis het leven van de boeren en de fabrieksarbeiders kennen. Vanaf hier kun je via de Verlengde Veenweg weer naar Slochteren lopen.

7

Achter in het park van de Fraeylemaborg stond vlakbij het standbeeld van Flora de Dikke Boom, oftewel: de Kinderboom. Ter Laan schrijft hierover: 'Dei dikke boom ien t Slochterbos, Het r honderden joaren stoan, Aan elk kiend wer vrouger verteld, Doar komen lutje potjes vandoan'. Er staat nu een jonge vervanger.

Met dank aan Stenenmuseum Slochteren, Centrum Groninger Taal en Cultuur, Boelo Bats, Otto Knottnerus

#### STARTPUNT

Monument K. ter Laan hoek Hoofdweg / Noordbroeksterweg

#### PAUZETIPS

Restaurant De Boerderij, Gasterij De Driesprong, Pannenkoekenschip Volharding, Grill-Restaurant De Stenen Boog Slochteren