



# VAREN DOOR DE VEENKOLONIËN

Stap in de kano en beleef de oude veenkoloniale structuren vanaf het water, via een mooie route van het Kieldiep naar het Zuidlaardermeer. Kiel-Windeweer is een langgerekt veenkoloniaal lintdorp en een beschermd dorpsgezicht. Tot 1970 voeren hier schepen met aardappelen en bieten, en nog langer geleden turf en stro. Start je route bij Peddel en zo: eigenaresse Wilma Postma legt je kano of fluisterboot met alle liefde voor je klaar. Met de fluisterboot kun je alleen de korte vaarroute doen, met de kano kun je beide routes varen.

- 1 Onderweg kom je heel wat historische bruggetjes tegen: draaibruggen, houten klapbruggen en 'badden'. Een voorbeeld van een draaibrug is de Siene Praaisdraai. Streektaalmuzikant Johan Raspe schreef er zelfs een liedje over. *In Kiel was 'n vraauw, dai had heur aigen draai, het mens was monument, en haite Siene Praai.*
- 2 Bij het Snikhuus meerde de voormalige veerdienst Kiel-Windeweer en Groningen af, voor een drankje en om even bij te praten. Hoewel de 'snikke' al lang niet meer vaart, is de naam van het pand altijd Snikhuus gebleven.
- 3 Hier zat vroeger de oude smederij (Dorpsstraat 248). Grappig weetje: de smid in dit huis heette Klinkhamer.
- 4 De Amshoff is een kerk uit 1754. Tegenwoordig vind je in de oude pastorie een prachtige B&B en een restaurant met uitzicht op de Engelse landschapstuin (vooraf reserveren). De Amshoff is meerdere keren uitgeroepen tot beste trouwlocatie van het noorden!



- 5 Aan je linkerkant zie je de voormalige dokterswoning (Dorpsstraat 110).
- 6 Bij Nieuwe Compagnie passeer je vlak voor de sluis een oude aardappelzetmeelfabriek uit 1900, De Toekomst. De fabriek ontstond in 1898 als coöperatie van aardappelboeren en biedt nu onderdak aan een vlooiemarkt (vaak op zondag geopend).
- 7 Houd op het Zuidlaardermeer rechts aan voor een welverdiende pitstop bij Paviljoen De Leine. Wie weet kom je onderweg beversporen tegen; let maar eens op de omgeknaagde boomstammetjes. Even verderop bij Meerwijck kun je relaxen en spelen op het strand (leuk voor kids), en voor een lekkere cocktail ga je naar Beachclub Vifero.
- 8 Vaar dezelfde weg over de Hunze terug (2x 10 km), of zet je tocht voort over het Zuidlaardermeer en kano via de meanderende Hunze terug naar Spijkerboor, waar Wilma Postma je komt ophalen. Bij dorpscafé 't Keerpunt

sluit je je dag perfect af. De echte diehards varen vanuit Spijkerboor zelf terug naar Kiel-Windeweer, inclusief 'klunen met de kano'. Let op: met deze uitbreiding ben je de hele dag zoet.

## STARTPUNT

Peddel en zo (Pieter Venemakade 213, Kiel-Windeweer).

## PAUZETIPS

Paviljoen de Leine, Beachclub Vifero, Café 't Keerpunt, Rustpunt Romala's Home Kiel-Windeweer

## BRONNEN

Maarten Reiling, "Van Turfvaart naar Toervaart - Een onderzoek naar identiteit en waardering van de Veenkoloniën"  
 Visit Groningen  
 Historisch Archief Midden-Groningen  
 Wilma Postma (Peddel en zo)  
 Sjikr Overal  
 Johan Raspe, Siene Praai



20/27KM



NR IN ROUTE.NL: 3202274