




DE LEIDSE
Rembrandt.
DAGEN

8 & 9 JULI **12.00-17.00 u.**



LEIDEN TERUG IN DE TIJD VAN REMBRANDT



WWW.LEIDSEREMBRANDTDAGEN.NL

LEIDEN
stadvanontdekkingen



Welkom op de 3e Leidse Rembrandtdagen

Hoe leuk is het om te worden ondergedompeld in het Leiden van de 17e Eeuw? De tijd waarin Rembrandt van Rijn opgroeide in Leiden. Waar hij zijn eerste stappen in de schilderkunst zette en zich opmaakte om de grootste schilder van de Nederlandse kunst te worden.

Het is pakweg 1600 - 1650. Leiden is zich aan het herstellen van het Spaanse beleg enkele decennia daarvoor (dat duurde tot 3 oktober 1574, een feest dat de Leidenaren nog steeds elk jaar groots vieren). De lakenindustrie groeit en door de strijd tegen de Spanjaarden in het zuiden, is Leiden een trekpleister voor vele vluchtelingen die hun handel en kennis meenemen naar hier. Leiden floreert en groeit.

U wordt meegenomen in het verhaal van de jaren waarin Rembrandt opgroeide. Van kleins af aan op de Latijnse School, zijn tijd op de universiteit en de lessen die hij leert van zijn eerste leermeester, Jacob van Swanenburg. Zijn vriendschap met Jan Lievens, die vlak voor Rembrandt uit Leiden naar Engeland vertrok om daar zijn carrière een vogelvlucht te laten nemen.

U zult zien hoe de Leidenaar leefde, hoe bruut dat soms kon zijn en hoe angsten werden aangewakkerd om orde en recht te laten spreken. Maar ook hoe vrij de Leidenaren konden zijn om te doen waar ze goed in waren.

Meer dan 400 acteurs en figuranten zullen u een Leiden laten zien dat u nog nooit eerder heeft gezien. Verschillende scènes zullen u ontroeren, verrassen en vermaken. Stap mee met Rembrandt en laat u verrassen door het mooie, soms harde maar altijd gepassioneerde Leiden van de 17e eeuw!

Geef uw ogen goed de kost. Er is overal wat te zien! Er is een soort route, aangegeven met vlaggen, banieren. Maar volg het kaartje en probeer alle toneelstukken en scènes te bekijken en u gaat de complete ervaring beleven. We wensen u veel plezier op uw tocht door het oude Leiden uit de 17e eeuw!

En o ja, op het kaartje staan de meeste theaterlocaties aangegeven. Dat wil niet zeggen dat ertussenin niets gebeurt, want u gaat ook de gewone en voorname man en vrouw ontmoeten, zomaar op straat.

De levende schilderijen hebben redelijk vaste plekken die op het kaartje staan aangegeven met een letter. Behalve die een dan, want die loopt regelmatig rond met een tamboer voorop en maakt zich opzichtig bekend. Welke dat is? U gaat het zien.



Wie goed kijkt, ziet door de hele Leidse binnenstad nog sporen van het Leiden uit de tijd van Rembrandt: van de poort waar hij doorheen liep naar het Academiegebouw tot het atelier waar hij leerde schilderen.

Alleen door de Leidse winkels en horeca te bezoeken behouden we de historische binnenstad waar we allemaal zo trots op zijn. Dus kijk op www.lieverinleiden.nl en ontdek de leukste winkels en restaurants in onze bruisende binnenstad!

En heb je de smaak helemaal te pakken? Reserveer dan meteen jouw tafeltje voor een gezellig diner via Liever in Leiden, dan blijft de hele opbrengst in onze stad!

Omdat lokaal leuker is!

Het programma

Zaterdag 8 juli

van 12.00 tot 17.00 uur

Groot Historisch Theater

*(Speciale gebeurtenis om 14.30 uur op
het Pieterskerkplein)*

Zondag 9 juli

van 12.00 tot 17.00 uur

Groot Historisch Theater

Vrijdag 14 juli op 15 juli

om 24.00 uur

Kranslegging bij het borstbeeld van
Rembrandt aan de Witte Singel (voor de
liefhebbers) t.g.v. Rembrandts 417e
verjaardag

Locatie

De oude binnenstad van Leiden, waar Rembrandt nog altijd de weg zou kunnen vinden. Zo weinig is er in die vierhonderd jaar veranderd. De Pieters- en Academiewijk vormt het grote theatergebied, de route ernaar-toe brengt u al aardig in de juiste sfeer.

Meer info

www.LeidseRembrandtDagen.nl





LEIDEN &
PARTNERS

 **Centrum** 
management Leiden

VSBfonds,
iedereen doet mee

BOUW
MENSEN
■



Universiteit
Leiden

Fonds 1818

LEIDEN
 stadvanontdekkingen



Leiden

HOLLAND **LEIDEN**
MARATHON


Het Groot Historisch Theatergebied - 8 en 9 juli 2023

Legenda

- A Theater attractie
- Strobalen
- Fietsrekken
- Toiletten
- Theatergebied
- Ingang

