

NOORDWIJK

HOLLAND'S FINEST BEACH

1-De wandeling begint bij het De Grent 8. Hier gaat u linksaf voorbij de rotonde rechtdoor (50 mtr.) richting stenen bank.

In 1959 werd deze bank door de burgerij van Noordwijk aangeboden aan de toenmalige burgemeester Van Berckel, ter gelegenheid van zijn twaalf en een halfjarig ambtsjubileum.

U loopt voor de bank linksaf in de richting van de Prins Hendrikweg, die vrij stijl naar boven loopt.

Fraaie villa's en hotels lijken hier over de duinen uitgestrooid. Vele daten uit de periode van rond 1900 tot aan de tweede wereldoorlog. Deze periode kende verschillende uiteenlopende stromingen in bouwstijl, hier bijna allemaal vertegenwoordigd.

2- Hierna slaat u bij de tweede weg linksaf het Dobbelmannduin in. Rechtdoor op de kruising. Houdt u op de splitsing rechts aan. Aan het eind van het Dobbelmannduin gaat u rechtsaf de Van Hardenbroekweg op, tot aan de watertoren.

De watertoren

De watertoren werd met het aanleggen van het waterleidingnet in 1920 gebouwd en in gebruik genomen. De muren bestonden uit baksteen, maar werden bij een restauratie in 1968 voorzien van een laag spuitbeton. De watertoren is 23 meter hoog, maar het voetstuk staat 17,65 meter boven NAP.

3-Uw weg vervolgend, daalt u de steile trap af en u slaat na de kerk rechtsaf de Nieuwe Zeeweg op.

Albert Verwey

Op de kruising met de Prins Hendrikweg ziet u aan uw rechterhand op een sokkel het in metaal gegoten hoofd van de dichter Albert Verwey. Deze bekende dichter heeft in Noordwijk gewoond tot aan zijn dood in 1937.

4-U volgt de Nieuwe Zeeweg, langs het Bollenbad-complex. Bij het verkeerspleintje gaat u rechtdoor, de Zeestraat in. Bij de kruising Zeestraat/Molenstraat/Bronckhorststraat gaat u linksaf de Molenstraat in. Vervolgens de tweede straat rechtsaf, de Wilhelminastraat.

Tegen het einde van deze straat ziet u rechts de achterzijde van het bejaardentehuis St. Jeroen. Het huidige, moderne gebouw werd opgericht op de plaats van het oude St. Jeroensgesticht. Dit stukje Noordwijk heeft een rijk verleden.

In de middeleeuwen lag hier het St. Barbaraconvent, een zusterklooster. In dit klooster begon de kruidenteelt, die in later eeuwen in Noordwijk een hoge vlucht zou nemen. Noordwijk was in de 18^e en 19^e eeuw het belangrijkste kruidencentrum van Nederland. Tegen het einde van de 19^e eeuw verdween hier de kruidenteelt.

5- Aan het eind van de Wilhelminastraat steekt u de Heilige Geestweg over. Vervolgens gaat u rechtsaf de Voorstraat in, een van de oudste stukjes in het dorp.

Het oudste huis van Noordwijk

Dit wordt weerspiegeld in enkele fraaie gevels. Als u de moeite neemt zo'n 20 meter terug te lopen ziet u op nr. 19 het oudste huis van Noordwijk. Al ruim vijf en een halve eeuw staat het er. In de lange tijd van zijn bestaan heeft het gebouw vele functies gehad. Zo is het vroeger een bewakerswoning van de Ambachtsheer, een boerderij, een herberg, een wagenmakerij en tot de restauratie een garage geweest. Daarna is het de huidige woning geworden.

6- De Voorstraat vervolgend passeert u het Raadhuis en de Grote of St. Jeroenskerk

Raadhuis, Grote of St. Jeroenskerk en Hof van Holland

Deze Middeleeuwse gotische kerk werd opgericht ter ere van martelaar St. Jeroen. Op nr. 79 is het Hof van Holland gevestigd, het oudste hotel-restaurant van Noordwijk. De naam verwijst naar een nog eerder gebouwd pand. Enkele eeuwen geleden was vrijwel het gehele dorp, inclusief de gronden eromheen, in het bezit van één man: de Ambachtsheer van Noordwijk. In zijn dienst handhaafde de baljuw recht en orde in het dorp. Deze baljuw sprak als een soort particulier rechter recht in het Hof van Holland. Na de komst van de Fransen in 1795 werd deze vorm van particuliere rechtspraak afgeschaft. De rechtspraak werd verplaatst naar het onafhankelijke kantongerecht, enkele huizen verderop.

7-U gaat nu rechtsaf het Lindenplein op.

Lindenplein

Met de twee dorpspompen aan beide zijden (tweede helft 18^e eeuw) was het eertijds een centrale marktplaats in het dorp. In de mooie tuin rond het 17^e eeuwse landhuis 'De Lindenhof' (huisnr. 1) domineert de grote rode beuk. Het waren vooral de rectoren van de grote scholen en internaten, die er woonden en ook wel les gaven. In de 19^e eeuw werd het een notariswoning. Hier groeide notarisdochter Henriëtte van de Schalk op, die na haar huwelijk met Ronald Holst, als schrijfster en politiek activiste grote bekendheid kreeg. Aan het eind van het Lindenplein is een borstbeeld ter ere van haar geplaatst.

8-Hier gaat u linksaf de Van Limburg Stirumstraat in. Rechts ziet u de R.K. St. Jeroenskerk.

R.K. St. Jeroenskerk

Deze kerk werd gebouwd tussen 1895-1926. Bovenin de voorgevel staat het beeld van St. Jeroen, compleet met valk en zwaard, wat zou duiden op zijn adellijke afkomst.

9-De Van Limburg Stirumstraat komt uit in de Pickéstraat. Rechts passeert u het Wilheminahofje.

Wilheminahofje

Dit hofje werd in 1878 gebouwd met 12 armenwoningen. Later zijn deze geheel verbouwd tot moderne bejaardenwoningen. De grote lindeboom midden in de tuin werd ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 geplant. Het gehele hofje werd bij die gelegenheid naar haar vernoemd. Op de plaats van het hofje zou in de 9^e eeuw de eerste houten kapel van Jeroen hebben gestaan.

Bij de splitsing houdt u rechts aan.

10-Op de kruising gaat u rechtsaf: Lijnbaanweg.

De straatnaam verwijst naar de touwslagerijen, die hier vroeger gevestigd waren.

U slaat vóór nr. 44 linksaf het Dompad in.

Dit grote huis werd gebouwd rond 1900, toen er in het bollenvak veel geld werd verdiend.

Het onverharde Dompad vormt een van de oudste verbindingen tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Langs dit pad is eeuwenlang de vis vervoerd om in Noordwijk Binnen naar de markt te worden gebracht.

11-U loopt tot aan de muur van de Algemene Begraafplaats. Hier slaat u linksaf en volgt het pad langs de muur. Het pad buigt naar rechts met de muur mee. Bij de ingang van de begraafplaats gaat u linksaf. Aangekomen op de Oude Zeeweg steekt u die over. Schuin rechts voor u volgt u het pad omhoog. Aan het einde linksaf, de Koepelweg in.

De Zuidduinen

U bent nu in de villawijk 'De Zuidduinen', voornamelijk gebouwd rond 1930. Ook hier heeft u weer een fraai uitzicht over Noordwijk Binnen.

12-Aan het eind van de Koepelweg loopt u rechtdoor, de Beethovenweg in. Aangekomen op de Koningin Astrid Boulevard gaat u rechtsaf.

Koningin Astrid Boulevard

Met de zee aan uw linkerhand loopt u deze boulevard af, genoemd naar de populaire Belgische Koningin Astrid, die hier in de jaren voor de tweede wereldoorlog met haar gezin de vakanties doorbracht.

Aan het einde rechtsaf. Rudolph Tappenbeckweg. Aan het eind van deze weg ziet u links voor u De Grent weer liggen, het eindpunt van de wandeling.