



Naam: Willem de Bondt (1955)

Wie ben ik?

In de context van De Kring van schrijvers in Oegstgeest is mijn minst incomplete antwoord op deze vraag: "*Ik ben de middelste van vier.*" Ik ben een zoeker, die erop uit is om terug te vinden. Door te zoeken kwam ik in 1983 samen met mijn vrouw in Oegstgeest terecht. Op doorreis, dacht ik nog. We zijn behoorlijk plek-vast gebleken. Het neemt mijn drang om te 'onder'-zoeken niet weg. Ik doe dat in mijn werk bij Plata Opleidingen in Leiden als trainer en coach voor mensen met vragen op het gebied van zingeving en leiderschap, in combinatie met schrijven en dichten.

De doorreis is een voor mij noodzakelijke beweging om bij me zelf aan te komen. *Dichter bij mezelf en zo verder beschikbaar voor de ander.*

Ik kan het inmiddels bekennen: ik ben een dichter. Eigenlijk al heel lang. Sinds 2017 laat ik mijn gedichten lezen aan anderen.

Waarom schrijf ik?

Ik dicht om mijn binnenste naar buiten te brengen. Voor mij is het belangrijk, steeds weer, om het contact tussen buitenwereld en binnenwereld op te zoeken. Het leidt vaak tot een ontmoeting tussen het irrationele en het rationele in mij. Het blijken maar al te vaak wonderlijke ontmoetingen te zijn, die tot stand komen door ergens bij stil te staan; bij de woorden die van binnenuit komen en bij de foto's die me van buitenaf op iets wijzen.

Ik schrijf om mijn ontwikkelingen een plaats te geven en mijn kennis daarover te delen.

Wat schrijf ik?

Als vader van vier dochters heb ik met het ouderschap een eervolle taak ontmoet in het opvoeden. Dat heeft me aangezet om er een boek over te schrijven: **Spiegelingen**. Een boek over de wonderlijke spiegel van het weten, waarin de ouder iets ziet wanneer het naar het kind kijkt. Ik werk aan het vervolg hierop: hoe het weten ons 'orde' kan bieden. Ik heb drie dichtbundels geschreven: **Vandaar!**; **De Onderweg** en **Evenbeelden**. Op dit moment vormt zich een vierde bundel, opmerkelijk genoeg vanuit het ordeloze. En op mijn verlanglijst staat om een bundel te schrijven: De verhalen van de Reus. Een boek voor het kind in ons.

Links naar nadere informatie:

<https://www.plataopleidingen.nl/boeken/vandaar/>

<https://www.cultuurfondsoegstgeest.nl/projecten/muurgedichten/muurgedicht-nieuw-rhijngeest>

<https://www.plataopleidingen.nl/boeken/de-onderweg/>

<https://www.plataopleidingen.nl/boeken/evenbeelden/>

<https://www.plataopleidingen.nl/boeken/spiegelingen/>

<https://www.linkedin.com/in/willem-de-bondt-5b7a79/>