

NATIONAAL LANDSCHAP ZUIDWEST FRYSLÂN

Kliffen en kunst

ALS WIJ IN HET **SCHAATSMUSEUM** HET ECHTPAAR BOOTSMA TOEVALLIG TREFFEN, KRIJGEN WE VELE **ANEKDOTES** TE HOREN



OUDEMIRDUM De drie kliffen

In het pittoreske Oudemirdum bevindt zich het bezoekerscentrum Mar & Klif. Een goede gelegenheid om het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân te leren kennen. Alleen, de deur is nog dicht: Mar en Klif gaat op zondag pas om één uur open. Dan eerst maar koffie aan de overkant in restaurant Boschlust. De deur gaat bijtijds van het slot. Voor volwassenen, maar ook voor kinderen, want er zijn diverse doe-activiteiten. De bezoeker maakt een tocht door de geschiedenis van millennia terug, want het landschap is voor een groot deel gevormd in de voorlaatste ijstijd. Het mengsel van keien, grind, zand en leem dat in de ijstijd was opgestuwd, verdween weer in de golven. Zo ontstonden langs dit deel van de kust de drie kliffen van Gaasterland: de zes meter hoge kustlijn van de Oudemirdumer Klif en verderop 't Mirnser Klif en het Rode Klif. Een korte wandeling pal langs het IJsselmeer levert schitterende uitzichten op. Met wat mazzel zie je ook de zogenoemde vliegende deur: de zeearend.

WORKUM Levenslessen van Jopie

De donkere lichten zijn vandaag onheilspellend. Dan maar met de camper naar Workum. Vroeg in het seizoen is het daar gemakkelijk parkeren. We waren al eens eerder in het populairste museum van het noorden geweest, maar we zijn benieuwd naar de herinrichting van vorig jaar. De Friese voddenboer en schilder Jopie blijft als natuurmens inspireren. In een documentaire vertelde hij dat hij nooit onder de douche ging, nee, hij sprong af en toe in de sloot. Een dermatoloog bevestigde dat dit voor de huid helemaal niet zo slecht was. Het zijn juist de eenvoudige onderwerpen als afgebeelde vodden die het hem doen. De broek van meuke Albertje laat in alle details het leven zien. Een gewone visdobbler op een rood hemd is een voorbeeld van eenvoud. De nieuwe verlichting in Jopies kathedraal blijkt een aanwinst. Het bekende schilderij Roodbaaien hemd op een zwarte achtergrond knalt zo van het doek. Zo zijn de stillevens van Jopie levenslessen geworden.

HINDELOOPEN Fries Schaatsmuseum

Het uithangbord met de schaats aan de muur is ons nooit opgevallen. Dat veranderde toen mijn vrouw in de prijzenkast van haar Friese moeder Klaske Roersma een medaille uit 1928 vond. Die had ze gewonnen met kortebaantwedstrijden. Voor vrouwen toen zeldzaam en als ze al prijzen wonnen, waren het geldprijzen. Zou voor deze zilveren plak nog belangstelling bestaan? De familie Bootsma richtte het Eerste Friese Schaatsmuseum op. Door te verzamelen brachten de Bootsma's de grootste schaatscollectie ter wereld tot stand. Alle schaatsmerken schonken mallen en modellen. Zo zijn er originele werkplaatsen voor hout en leer en er is een smederij. Als wij het echtpaar Bootsma toevallig treffen, krijgen we vele anekdotes te horen. Zo werden de wedstrijdschaatsers letterlijk opgetrommeld. Met een trommel. Mannen met stokken knuppelden kijkers zonder kaartje van het terrein. Het echtpaar ontvangt onze zilveren plak met eerbied; hij komt in de prijzenkast Kortebaant. De startlijst met daarin Klaske zoekt Gauke Bootsma er nog bij.

STAVOREN Turende puntmuts

Elfstedenstad Stavoren is bekend om de sage *De Vrouw van Stavoren*. Natuurlijk bezoeken we die, al is het alleen maar voor het fotoalbum. We lopen een tijdje rond, maar deze dame laat zich niet zien. De zoektocht levert onverwachte bezienswaardigheden op, want Stavoren leent zich uitstekend voor een stadswandeling. In een halfuur bezoek je negen hoogtepunten. We starten met *De vis voor Stavoren* van het project 11Fountains, waarbij internationale kunstenaars in 2018 elf sculpturen in de vorm van fonteinen hebben geplaatst. De camper pal voor de vis, dat moet een speciale foto opleveren. Verboden te parkeren ... en het staat er vol met tassen. Het groepje fietsers vindt de actie wel gaaf en haalt de fietstassen weg. In de open bek van de vis kunnen kinderen droog staan. De lol zit hem in de wandeling door diverse fonteinen. Direct onder de oude zeesluis zien we de puntmuts van de over de Zuiderzee turende Vrouw. Zittend op de stenen trap onder het beeldje kijken we op een rij panden met felle kleuren, Klein Kopenhagen genoemd.

De vondst van een bijna honderd jaar oude zilveren plak van mijn Friese schoonmoeder was aanleiding voor een rondje door het zuidwesten van Friesland. Te beginnen in Gaasterland en dan langs kliffen, bossen, oude haventjes, naar het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen en ten slotte een kijkje bij de wedstrijden Fierljeppen It Heidenskip.

TEKST EN FOTO'S TON VISSER



DE TRADITIE VAN HET FIERLJEPPEN IS **EEUWENOLD** IN FRIESLAND, MET ZIJN **NETWERK** VAN SLOOTJES



BOLSWARD Rijke geschiedenis

Voor Zuidwest-Friesland is Bolsward de meest noordelijke stad. Eigenlijk buiten ons programma, maar er staat een speciale aankoop gepland. Winkels genoeg in monumentale panden met unieke gevels. Het centrum heeft veel te bieden, behalve de proeverij van Sonnema Berenburg. We parkeren zonder meter naast andere campers en lopen zo de stad in, langs gezellige terrasjes en nét andere winkels. We lopen langs de in 1980 afgebrande Broerekerk. Het oude monument is later van een glazen dak voorzien, adembenemend en kunstzinnig. Voor de kerk staat nog een van de 11 Fountains, een grote beklimbare vleermuis; het water spuit uit zijn bek. Aanbevolen zijn bijzondere monumenten, zoals het stadhuiscomplex. Het Cultuur Historisch Centrum De Tijd ligt ernaast en vertelt over de rijke geschiedenis van de stad. Meer bij de tijd: een molen met wenskaarten, ook een met een fraaie aquarel van een camper. De bedankkaart voor onze vertrokken hoofdredacteur Mieke Scharloo is zodoende snel gekocht.

IT HEIDENSKIP Fierljeppen

We zijn er al vaker langsgerezen: It Heidenskip, tussen Heeg en Woerkum, een dorp dat jaarlijks borg staat voor de kampioenschappen fierljeppen. *Fier* is ver in het Fries en *ljeppen* betekent springen.

De traditie is eeuwenoud in Friesland, met zijn netwerk van slootjes. De polsstok was een onmisbaar attribuut bij het zoeken naar kievitseieren. In 1767 werden formeel de eerste wedstrijden gehouden. Zo ook in It Heidenskip, dat nu bezig is met de verduurzaming van de springarena.

Als wij een kijkje nemen, staat het fraaie hek open maar het is er nog stil. In de zomer is de kalender bomvol, tot de finaledagen van de Nationale Fierljep Manifestatie (NFM) eind augustus. Dan moet je met de stok over de koppen springen. De sprongen vanaf de schans over het water op het zand bedragen ruim twintig meter. Het is handig vooraf de spelregels via de site van de bond door te nemen. Een kenner vertelt bijvoorbeeld over het nut van de fietsband rondom een van je voeten. 

Websites

- www.waterlandvanfriesland.nl
- www.jopiehuysmanmuseum.nl
- www.nationaallandschap.fr/zoekerscentrum
- www.stavoren.nl
- www.hindeloopen.nl
- www.schaatsmuseum.nl
- www.koudum.nl
- www.bolsward.nl
- www.fierljeppen.frl
- www.it-heidenskip.nl

Overnachten

Camperplaats Mirnserheide, Mirns	65672
Camperplaats Rijs, Rijs	103891
Camperplaats Swart, Warns	98747
Marina Stavoren Buitenhaven	22631
Camperlocatie bij camping 't Séleantsje, Molkwerum	9597
Jachthaven Bouwsma, Workum	18590
Passantenhaven Heegerwal, Heeg	14405
Stadscamping Bolsward	11864
Camping De Kuilart, Koudum	15578

De sitecodes verwijzen naar locaties op

Campercontact.com.

Blog en route

Blog en gpx-bestand:

www.nkc.nl > Blogs >

Vijf sportieve routes in Zuidwest-Friesland.

