

WOERDEN VIERT HEEL HET JAAR 650^{STE} VERJAARDAG

2022 is een feestjaar voor Woerden. Het is dit jaar namelijk 650 jaar geleden dat de plaats langs de Oude Rijn stadsrechten kreeg. In het verre verleden lag Woerden in het gebied van de bisschop van Utrecht, het Sticht. Als grensplaats, gelegen tegen het graatschap Holland, was het voor de verdediging van groot belang. In 1280 weet graaf Floris V van Holland Woerden te veroveren. De voortdurende oorlogen in het Stichts-Hollands grensgebied maken dat rond 1370 Woerden

wordt voorzien van wallen en een gracht. Twee jaar later, in 1372, verleent hertog Albrecht van Beieren Woerden stadsrechten, met een eigen bestuur, een stedehuis en eigen rechtspraak. Woerden krijgt vanaf 1410 ook zijn eigen jaarmarkt. Die bestaat nog altijd in de vorm van de Koetiemart - altijd op de derde woensdag van oktober - is het groot feest in de stad, met koenshows, kerms, markt en het eten van erwten-soep. Sinds 2017 behoort de

Koetiemart tot het immaterieel cultureel erfgoed Nederland. Het 650-jarig bestaan van de stad viert Woerden een jaar lang met allerlei activiteiten, bedacht door de Woerden Stichting Woerden 650 hun naren zelf. Die konden bij Stichting Woerden 650 hun ideeen aanleveren. Uit een kleine zeventig initiatieven is een lijst met activiteiten gekozen. Bij elkaar is het een heel divers aanbod geworden. Wie wil weten wat er zoal is te doen, kan het beste een kijkje nemen op onderstaande website: woorden650.nl



STADSMUSEUM, EEN BEZOEKJE WAARD

Voor wie meer wil weten over de stadsgeschiedenis van Woerden is het aan te raden een bezoek te brengen aan het Stadsmuseum naast de Petruskerk. In het museum, gevestigd in het oude stadhuis, hangt werk van belangrijke Woerdense kunstenaars zoals Herman Swanevelt (1603-1655), Cornelis Vreedenburgh (1880-1946) en Leo Gestel (1881-1941). De bovenste verdieping is gewijd aan de Romeinse wortels van Woerden. Absolute hoogtepunten zijn een paradehelm, een bronzen olielamp, een uniek aspergemes en een zwaard. Tot en met zondag 15 mei is de tentoonstelling 'GeKOEsterd' te zien. In het museum vind je koelen in schilderten en beelden vanaf de 17e eeuw tot nu. In de gratis toegankelijke pop-up-expositie aan de Rijnstraat 35-37 dompel je je onder in de beleving van de Koetiemart. Vanaf 22 mei start de feesttentoonstelling over 650 jaar stadsrecht. stadsmuseumwoorden.nl

ONTDEK AL WANDELEND WOERDEN

Voor wie Woerden beter wil leren kennen, is de stadswandeling een echte aanrader. De route van deze wandeling loopt langs de belangrijkste bezienswaardigheden en monumenten van deze oude vestingstad. Bijvoorbeeld langs het Stadsmuseum Woerden, gevestigd in het voormalige stadhuis uit de 16e eeuw, en de Petruskerk waarvan de geschiedenis zelfs teruggaat naar de 8e eeuw. En natuurlijk Kasteel Woerden, in 1415 gebouwd door hertog Jan van Beieren. De wandeling start bij het Kaaspakhuis en duurt ongeveer een uur. Een uitgebreide routebeschrijving is verkrijgbaar bij de VVV Woerden tegen betaling. Kom je met de auto? Om de hoek bij het startpunt bevindt zich Parkeergarage Castellum (Meulmansweg 8U).

HAVENDAGEN WOERDEN TERUG VAN WEGGEWEST

Boten kijken, de markt bezoeken en genieten van muziek: het zijn slechts een paar ingrediënten van de Havendagen Woerden. Nadat het evenement in 2020 en 2021 niet doorging vanwege corona, zal het nautische spektakel dit jaar op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 juni plaatsvinden. Naast sleepboten en opduwers ligt er dit jaar voor het eerst 500 meter aan scheepslengte van de oude binnenvaartvloot. Vrijdagavond 10 juni is het Singelgracht, de Woerden variant van het Amsterdamse Prinsengracht concert. Eigenaren van een sloep, jacht of roeiboort kunnen vanaf 19.00 uur proberen een plek te veroveren in de haven, om zo vanaf 20.00 uur eerste rang te genieten van het gratis open lucht concert van het fanfarekorps Excelsior orkest en diverse Woerdense artiesten. Uiteraard kan ook vanaf de kant worden genoten van de muziek. Op de zaterdag is de kramenmarkt op de Haven en Emmakade. Verder zijn er deze dag demonstraties van oude ambachten en kunnen bezoekers de vaartuigen bekijken. 's Middags is de beken de trek- en krachtproef. Alle informatie over het evenement is te vinden op havendagen-woorden.nl