

Voor meer info kunt u terecht op de website van “het land van de Peel” en /of in het centrum bij de VVV.-kantoor. En natuurlijk bij:



Deze Maria — afbeelding is gemaakt naar een foto van 1 aloude beelde boven de ingangspoort achter de ophaalbrug van 't kasteel van Gemert gebouwd in — 1380, het schild onder Maria's rechterarm geeft 't wapen der Duitse ridders, op 't schild onder het Kinde staat 't wapen van Gemert soeter tyd, daarom mag deze voorstelling Maria Teutonica — Onze Lieve Vrouw van Gemert worden gebeten.

[Stichting Cultureel en Religieus Erfgoed Handel](#)



# Grenspalenroute



De Stichting Cultureel en Religieus Erfgoed Handel heeft ter gelegenheid van 800jaar Handel deze wandeling beschreven en de grenspalen die er eens waren in ere herstelt.

De folder met de volledige beschrijving is te verkrijgen o.a. bij de VVV.



Deze grenspalen gaven de grens aan met Boekel. In het verleden was dat de grens met het land van Ravenstein dat onder bewind viel van Keurvorst Hertog van Pfalz Neuburg

Dus echte landsgrenzen.



## De Duitse ridders en Handel.

De Duitse Ridders zijn ook 800 jaar in Handel. Maria de moeder van god is heel belangrijk voor hun. Ze hebben zich gevestigd in Handel nog voor dat ze in Gemert een kasteel zijn gaan bouwen.

Hun gemeenschappelijk ideaal was het verdedigen van het christendom.

Desnoods met het zwaard. Wat heel bekend is het zorgen voor de zieken en gewonden.



Rutger van Gemert is tijdens de kruistocht ook met de Duitse ridders in aanraking gekomen en heeft de orde naar Handel en Gemert meegebracht.

Het beeld van Duitse ridder

Rutger van Gemert





# Historische grenspalenroute

ongeveer 8-km.



Je zult aangenaam verrast zijn over de vele ontdekkingen die je kunt doen in het mooie 800jaar oude Handel

1. De startplek Natuurcentrum de Specht een prachtige plek die alleen al de moeite van een bezoek meer dan waard is.
2. Logtwalpaal. De eerste grenspaal die je ontmoet genoemd naar een verdedigingswal. Daarvan zijn op meerdere plekken in Gemert nog restanten te zien.
3. Kluispaal. Genoemd naar de plek waar de broeders van Huize Padua gestart zijn met de verzorging van psychiatrische patiënten. In de kluis is een museum ingericht waar de geschiedenis te zien is.
4. Moerboompaal. In 1663 als uitgangspunt genomen om de grens vast te leggen. Het was toen een kale vlakte met een peellandschap.
5. invloed van Maas en Rijn is zichtbaar aanwezig door een afgraving waar zand en grind is gewonnen.
6. de Heereveldse Paal genoemd naar de Heren van Gemert die het gebied in bezit hadden. Ook de grens van Handel, Boekel en Elsendorp.
7. B&B Versantvoort een mooie plek voor een pauze.
8. Handelse kerk. Bedevaartplaats van Maria. Het park en het wondebare waterputje en de beelden zijn een bezoekje waard.
9. Peelrandbreuk en wijst-verschijnselen zijn zichtbaar door het water wat op wonderbare wijze omhoog komt.

Startpunt: Natuurcentrum De Specht Strijboscheweg 50 Handel.

route is gemarkeerd met paaltjes met een groene kleur.



Een mooie uitgebreide folder is te verkrijgen bij de VVV en bij de stichting cultureel erfgoed Handel. Ook is op de website heel veel extra informatie te vinden.