

2. **Bonengang:** in 1953 werd officieel de straatnaam 'Boonengang' vastgesteld, voor het bestrate paadje dat vanuit de Kerkstraat binnendoor voerde naar Virmundtstraat (en naar Julianastraat). De bewoners van dit paadje waren voordien geadresseerd aan Kerkstraat, al gaat de naam Boonengang in de volksmond al terug tot het begin van de achttiende eeuw. Op de site van de Kommanderij is heel veel info te vinden. <https://www.heemkundekringgemert.nl/>

3. **Latijnse school** nu archief van de heemkunde. In 1587 werd de Latijnse School geopend in Gemert. Hier konden de inwoners, zoals de naam al zegt, Latijn volgen, naast vakken als etymologica, syntaxis poësis en later ook retorica. Godsdienst was ook zeer belangrijk op de school en veel oudleerlingen gingen dan ook door naar Leuven om theologie te studeren. Men kende daar zelfs een studentenvereniging voor studenten uit Gemert.



4. **Amstelgang:** In Gemert is ook een beroemde zeeheld geboren. Jan van Amstel werd een echte zeeheld onder Michiel de Ruijter en Tromp. Hij bracht het tot vice-admiraal. Het pand heeft in de loop der eeuwen verschillende bestemmingen en ook huisnamen gehad. Tot in het laatste kwart van de zeventiende eeuw woonde hier nog steeds een 'Elisabeth van Amstel'. Het huis is regelmatig beschadigd maar steeds opnieuw in dezelfde stijl opgetrokken. Nu is er "Lekker Bijzonder" in gehuisvest.

5. Voor een bezoek aan hartje Gemert is een dag echt te kort. **Gemert centrum** bied daarvoor teveel. De website: <https://gemert-vorstendom.nl/ontdek-gemert/cultuur/> geeft een mooi overzicht van de vele mogelijkheden.



6. **Het poortgebouw** van het kasteel is een van de 10 delen van de Historische buitenplaats kasteel Gemert.

7. **Heerlijk Hopveld:** houdt zich bezig met natuurlijke geneeswijzen, natuurlijke siertuinen, biologische groente-teelt, ecologische voeding en natuurontwikkeling. Gemert als kruidentuin van Nederland. Rondleidingen worden gegeven op verzoek. Uiteraard ben je van harte welkom om een heerlijke wandeling te maken door ons gevarieerde oude dorps-landschap. De tuin is openbaar.



8. **Klooster Nazareth:** is niet meer. Het is nu aangepast en een mooie plek om te wonen. De vorm is gehandhaafd. Het lijkenhuisje, de Maria-grot, en de zogenaamde Waterstaatskapel tegenwoordig een Rijksmonument zijn gebleven. Oorspronkelijk werden alleen meisjes les gegeven, want in de bestaande dorpschool zaten zij samen met de jongens en dat was naar Katholieke maatstaven ook voor lagere school kinderen niet gewenst. Het doel van de zusters was om zich zo veel als mogelijk af te zonderen van de buitenwereld, vandaar ook de muur rondom het terrein. Zij waren ook zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Voor meer informatie kun je op internet zoeken



<https://www.landvandepeel.nl/nl/routes/1481309186/verkenning-gemert-centrum>

# Kuieren dur Gimmert

Wandelen 3,9km



Gemert is geen typisch Brabants dorp, maar een unieke plek op Nederlands grondgebied. Vorsten kwamen naar Gemert en bouwden aan een onafhankelijke vrijstaat. Al deze mensen lieten zichtbare sporen na die je vandaag de dag terugziet in het straatbeeld en in de manier waarop we met elkaar omgaan. Nog altijd is Gemert de plek waar je kunt doen waar je in gelooft. Waar mensen elkaar ontmoeten en inspireren. **Eigenzinnig en gastvrij.**

1. **Kasteel Gemert:** dit grote kasteelcomplex, compleet met tuinen en kasteelboerderijen heeft een veelbewogen geschiedenis achter de rug. Het is gebouwd door een zeer machtige religieuze ridderorde die door heel Europa bezit had vergaard. Elke eerste zaterdag van de maand kun je met een gids een kijkje nemen binnen de poorten. Voor meer informatie neem je contact op met [VVV Gemert-Bakel](http://VVV Gemert-Bakel).

Foto's en tekst: VVV Gemert-Bakel

**VVV Gemert-Bakel**

Ridderplein 49

5421 CX Gemert

0492 36 66 06

[info@vvvgemert-bakel.nl](mailto:info@vvvgemert-bakel.nl)



## Routebeschrijving.

Start op Ridderplein met de rug naar de VVV ga RA.

- Voorbij het Ridderhof R.A. **Pelikaangang**
- Volgen tot **Gelind L.A.**
- 1ste pad L.A. **Bonengang**
- **Kerkstraat R.A.**
- Na Bruna L.A.
- Na Latijnse school R.A over parkeerplaats om het gebouw heen en rechtdoor door **Amstelgang.**
- **Nieuwstraat L.A..**
- Na HEMA R.A **Grootmeesterstraat.**
- 1ste weg L.A. **Weverstraat.**
- Na huisnummer 10 L.A.
- T-splitsing L.A **Nieuwstraat.**
- Voor de kerk R.A. **Kerkepad.**
- Na de kerk L.A. **Ridder Rutgerlaan**
- Splitsing L.A **Scheidiuslaan.**
- Voor brugje L.A. **Kasteellaan.**
- 1ste brugje over en zoveel mogelijk R.D **Hopveld.**
- Bij huisnummer 19 L.A pad volgen tot La Gondola.
- Weg schuin oversteken **Hof van Nazareth**
- Achter in de ommuurde ruimte staat het lijkenshuisje. Vervolg de weg door bij nr. 17 eerst naar rechts en meteen naar links **Nonnengang** om weer uit te komen op het **Binderseind** daar R.A.
- Weg volgen, rechts aanhouden **Kapelaanstraat.**
- Na huisnummer 12 L.A. **Prinses Beatrixplantsoen.**
- Links aanhouden en via **Sint Jorisgang** terug naar het **Ridderplein.**

Onderdeel  
van

Land van de Peel

www.landvandepeel.nl

