

# Ommetje Hapert



5,0 km



© OpenStreetMap

De geschiedenis van Hapert gaat terug tot aan de bronstijd (ca. 3000 tot 800 v.Chr.). De naam Hapert is voor het eerst terug te vinden in een oorkonde uit 710 van de abdijs van Echternach. Vanaf 1186 was Hapert samen met Hoogeloon en later ook Casteren in eigendom van dezelfde heer. Hapert is ontstaan op smalle, hogere gebieden bij de Grote Beerze en het Wagenbroeks Loopje.

De route loopt via de dorpskern langs de Ecozone. De Ecozone is een gebied dat bij hoge waterstanden tijdelijk onderloopt. Via het buitengebied met uitzicht op landerijen loop je weer terug naar de bebouwde kom.

01 04 02 03 24 97 93 93 01

- 01 Je start de route in het groene park bij de Oude Provincialeweg, vanaf knooppunt 1. In dit park kom je langs een dierenweide met verschillende dieren, zoals geitjes en herten.
- 04 Bij knooppunt 4 ga je over de verharde weg richting knooppunt 2. Hier vind je de Ecozone, ook wel bekend als De Nieuwe Wildernis. Op verschillende plekken zijn houtwallen gemaakt. Deze wallen vormen een goed leefgebied voor insecten, vogels en kleine knaagdieren.
- 05 Bij knooppunt 3 ga je linksaf richting knooppunt 24 om de wandeling te volgen. Om de molen te zien, ga je bij knooppunt 3 even rechtsaf. Aan de linkerkant bevindt zich de graanmolen. Het is niet precies bekend hoe oud dit rijksmonument precies is, maar vermoedelijk is hij gebouwd rond 1896. De molen is gemaakt met onderdelen van molens uit het westen van Nederland; de bakstenen zijn ter plaatse gemaakt. De molen werd in 2021 gerenoveerd. Als je de molen hebt gezien, keer je terug naar knooppunt 3 en vervolg je de route naar knooppunt 24.
- 24 Bij knooppunt 24 ga je, net voor het Dalemstroompje, rechtsaf. Je wandelt hier richting knooppunt 97 en loopt langs het stroompje af.

Op de Markt passeer je het beeld van de Haoptertse Gaoper. Het beeld is een man met een stok die met een open mond nadenkt over de dingen die hij ziet. De Haoptertse Gaoper is daarmee eigenlijk net als de mensen in Hapert: ze kijken rustig naar dingen zonder er veel van te zeggen.

De naam van het beeld heeft ook een historische betekenis. Een beroemde apotheek in het dorp had vroeger namelijk een beeld van een gaper (een beeld van een hoofd van een man met open mond) boven de gevel.

Dat de 'Haoptertse Gaoper' een belangrijke plaats inneemt in het dorp, is ook duidelijk uit een jaarlijkse verkiezing. Sinds 2000 wordt er namelijk ieder jaar iemand benoemd tot lid van 'het Haoptertse Gaoperse Genootschap'. Het lidmaatschap wordt altijd gegeven aan iemand die zich ingezet heeft voor de Hapertse Gemeenschap. Een hele eer dus!