

Gevelstenen route

 Mooi Gorinchem.nl
Dé vestingstad van Nederland

Zoek de Gevelstenen!

Gorinchem staat bol van de monumenten. Vaak met prachtige gevelstenen. In deze wandeling ga je zelf ontdekken waar de stenen zijn.

Om je op weg te helpen, staat op het kaartje waar je een gevelsteen kunt vinden (blauwe stip). Maar je moet er soms wel even naar zoeken. Tijdens je speurtocht kom je iets meer te weten over de gevelstenen. Veel succes!



 Mooi Gorinchem



De Vos en de Craen

Er staat als jaartal 1621. Het pand is echter ouder. In 1621 wordt het in een archiefstuk voor het eerst De Vos en de Craen genoemd.



Dit is in Bethlehem

Deze steen laat de aanbidding van het kindje Jezus door de herders zien. Een van de herders blaast op een doedelzak.



De Gulde Capel

Hier zat in 1661 lijndraaier Dirk van Vianen; het heette toen De Gulden Cabel. Door een vergissing van de notaris heet het nu De Gulde Capel.



Inde Granaet Appel: 1671

Verwijzing naar de apotheek. Granaatappels werden namelijk gegeten tegen buikloop en een 'onmatigen stondenvloet'.



Hoogheemraadschap

Wapen van het hoogheemraadschap van het Land van Arkel beneden de Zouwe. Sinds 1818 was hier het magazijn.



Het Gulden Slot

In 1559 werd dit pand gekocht door slotenmaker Willem Adriaans. Deze steen is ontworpen en gemaakt door Bert Wieland en Elly Veelenturf.



Willem van Arkel

Gedenksteen uit 1549. Hier stierf in 1417 Willem van Arkel. Zijn poging om de stad Gorinchem te veroveren op Jacoba van Beieren mislukte.



Huize Matthijs-Marijke

Een van de mooiste gevelstenen van Gorinchem bij het Burgerkinderweeshuis uit 1557. Jezus laat de kinderen tot zich komen om te zegenen.



In den Blowen Hoet

Brugwachterswoning uit 1910, de steen is ouder. De bewoner in 1640 was geen hoedenmaker: mogelijk droeg hij vaak een blauwe hoed.



Het Kromhout

Dit huis is uit 1933. De steen is ouder. Een kromhout is een stuk kromgegroeid hout dat in de nabijgelegen scheepswerf werd gebruikt.



Pyl der Dalemse overlaaten

Een mooie bewijssteen. Het geeft het waterpeil aan dat in 1742 officieel werd vastgesteld: 4.722 m +NAP.



1645

De jaartalsteen 1645 geeft het bouwjaar aan. Het pand werd gebouwd door Elisabeth Vereyck, alias 'den Olij', weduwe van Aart van Vianen.



Spaarpot

In 1609 werd een naamloos pand gekocht door bakker Willem van Duynen. Spaarzaamheid is een deugd. Daarom deze naam.



Den Blauwen Haen

Deze gevelsteen is geplaatst in 1977. De naam van het pand is eind 16e eeuw al bekend en gaf zijn naam ook aan de bijgelegen steeg.



De Gekroonde Snoeck

Hier stond sinds 1601 de brouwerij van de familie Snoeck. In 1638 werd de brouwerij omgedoopt tot 'De Gekroonde Snoek'.



Dit is int kornschip

Verwijzing naar de bloeiende graanhandel. Het graan werd hier opgeslagen. Het pand werd in 1873 neergezet door Peter de With.



Verspieters van Israël

Gebouw van wijnhandelaar Arnoldus van Ouwerkerk met gevelsteen van Israël's verkeners voor Kanaän.



Dientje

Een gedenksteen ter ere van Dientje de Vries. Zij had hier een befaamd snoepwinkelje.



Pan die Venus verleidt

Pan verleidt Venus. Amor helpt hierbij een handje. Deze steen komt uit een tuinhuis achter de Appeldijk en is hier nu ingemetseld.



Stoomwasserij Timmers

Wasserij Timmers begon in 1910 aan de Schuttersgracht. Het bedrijf stopte in 1993 en is uiteindelijk gesloopt in 1997/1998.



Mandenmaker

Gevelsteen uit 1610. Afbeelding van St. Petrus als visserman. En patroonheilige van de manden- en korfmakers en vissers.



De Gruyter

Van 1920 tot 1971 was hier de winkel van Piet de Gruyter & Zoon. Hij werd 'Piet de dief' genoemd, als de boodschappen duurder werden.



't Hoekje

Dit was het woonhuis van Esther van Vriesland, de Gorcumse Anne Frank. De steen is geplaatst door Ruth de Jong.



Hendrick de Keyser

De Keyser zet zich sinds 1918 in voor het behoud van monumenten, gebouwen en hun interieurs. En stelt ze open voor het publiek.



Gasthuisgang

De Gasthuisgang gaf toegang tot het Elisabeth Gasthuis, het eerste ziekenhuis in de stad. Hier werden zieken, ouderen en gasten verzorgd.



Groothuis

Ooit weeshuis en verzorgingshuis. Daarna pension voor buitenlandse werknemers van De Vries Robbé en daarna Internationaal Centrum.



Loge Orde en Vlijt

Pand van de Vrijmetselaars. Een genootschap met rituelen en symbolen dat zich richt op persoonlijke en spirituele ontwikkeling.



Pakhuis Handellust

Graanpakhuis Handellust werd in 1877 verkocht en gesloopt. Het huidige pand kreeg dezelfde naam, maar dan zonder -s-.



In den Blijen hoek

Links en rechts blijde mensen. Deze steen is gemaakt door Marcus Ravenswaay in 1966 voor 450 gulden.



Dalempoort

De enig overgebleven stadspoort van de oorspronkelijke vier. De andere drie waren de Kanselpoort, de Arkelpoort en de Waterpoort.



Het Melkmeisje

Vroeger was dit een melkwinkeltje. In 1977 stond dit pand op instorten. Stichting Stadsherstel Gorinchem kocht het voor 66 gulden.



't Wapen van Dantzig

't Wapen van Dantzig is in 1986 in oude luister hersteld. De architect heeft met kleuren in de gevel laten zien wat oud en nieuw is.



Lingewacht

Een man en een steigerend paard. Dit was het magazijn voor dijkonderhoud (1603) en van 1704 tot 1967 een wachthuis.



Sleutel

Pand met halsgevel en uit 1643. Gerestaureerd tot winkel met bovenwoning. De gevelsteen werd door Prins Claus in 1977 onthuld.



De Waterpoort

De Waterpoort uit 1642 was een van de vier stadspoorten. In 1893 afgebroken. De poort staat in het Rijksmuseum in Amsterdam.



Mooi Gorinchem

Gorinchem is een prachtige vestingstad met stadswallen die helemaal rondlopen met prachtige uitzichten over de rivier; uniek in Nederland!