

Routebeschrijving

- U kunt het ommetje op ieder punt starten. We beginnen de beschrijving met onze rug naar Kiosk Hunnerpark . Steek voorzichtig over en ga de Gerard Noodtstraat in. De gevels van het Natuurmuseum en de Natuurwinkel verraden het verleden van deze gebouwen .
- Steek over en ga bij de reconstructie van de Hertsteegpoort  rechts. Steek opnieuw over en ga de Derde Walstraat in.
- Ga de eerste mogelijkheid links de Scholenhof  in. Verlaat de hof via de verste hoek. Ga onder het poortje door links en steek bij het zebrapad over. Neem dan rechts weer het zebrapad: u staat bij de ‘tekening’ van blauw staal. Loop er links omheen en ga de Voerweg naar beneden.
- Hou rechts aan op de Voerweg . Loop het pad op om het bloemenwapen richting het waalviaduct. Loop rechts onder de brug door en pak in de bocht links de trap naar beneden, volg het pad in de richting van het bruggetje de Ooypoort. Dit is de toegang tot de stadswaard, die zeker ook een wandeling waard is. Vervolg het pad naar links terug onder de brug door, loop langs de brugpijler richting de Lindenberghaven . Ga bij het einde van de Lindenberghaven links de Veerpoorttrappen op. Ga bovenaan de trap links de kleinere Valkhoftrappen op richting het Valkhofpark. Loop daar links langs de kapel het pad af dat u langs de ruïne leidt. Via het bruggetje komt u op plein Kelfkensbos bij de godenpijler .
- Ga links van het museum onder de brug door. Als u achterom kijkt kunt u de originele godenpijler in het museum zien staan. Blijf rechtdoor lopen en volg het pad naar rechts tot u bij een muurtje om een steen met letters  komt.
- Met uw rug naar deze steen houdt u rechts aan en loopt naar de oude stadsmuur. Ga voor de muur links en neem het pad onder de boog door. Loop rechts omhoog en ga rechtdoor. Als u de brug over bent, kunt u rechts om de uitkijktoren lopen voor een mooi uitzicht. Loop nu links naar beneden, voor het museum langs. Ga voorbij het museum links: u komt weer bij de kiosk  uit.

Voor de route kunt u gebruik maken van de routekaart of -beschrijving. U loopt dit ommetje op eigen risico.

Ommetje Bataafs Kwartier & Valkhof is één van de Nijmeegse Ommetjes, kleine wandelingen van 45 minuten tot een uur door de wijk. Wandelingen langs culturele, historische en natuurlijke bijzonderheden die zoveel mogelijk langs onverwachte paden lopen. U leest er meer over in de routebeschrijving en leert zo uw wijk op een nieuwe en prettige manier kennen.

Heeft u ideeën voor een nieuw ommetje? Laat het ons weten. Stuur een mail naar ommetjes@nijmegen.nl.

Kijk voor informatie en alle ommetjes op:

intonijmegen.com/routes

Vernieuwd: februari 2021 / luchtfoto: 2016

Dit is een uitgave van de gemeente Nijmegen

Organisatie en coördinatie: Bureau Stroom
Initiatief: Willem Slijkhuis
Tekst en fotografie: Rake Taal
Vormgeving: FirmaVorm

Nijmeegse
Ommetjes



BATAAFS KWARTIER
& VALKHOF

Ooypoort

In het Bataafs Kwartier zijn veel beroemde plekken. Tijdens dit ommetje komen we ze wel tegen, maar richten we ons vooral op de iets minder bekende kanten van deze wijk. Het complete ommetje is zo'n 2,9 kilometer lang.

Ommetje Bataafs Kwartier & Valkhof 2,9 km



1 Het gebouw op nummer 121 was vroeger een synagoge. Bovenin de gevel zijn in Hebreeuwse tekens de tien geboden geschreven. De Natuurwinkel iets verderop is een mooi voorbeeld van Art Nouveau (zie foto). Aan de versieringen is te zien dat hier vroeger een garage heeft gezeten.

In 2006 vonden archeologen hier resten van de Hertsteegpoort. Deze poort was deel van de 15e-eeuwse stadsmuur waarover u aan het eind van het ommetje loopt. Bij het pilaartje op de hoek kunt u zien hoe de poort er vroeger uitzag.



3 Op de plaats van deze nieuwbouw heeft het oudste stenen huis van Nederland gestaan. Het huis dateert van het begin van de jaartelling en was waarschijnlijk van vooraanstaande Romeinen. Stenen van het huis zijn te zien onder de raampjes in de oprit van de parkeergarage. Bij de ingang vindt u een PowerPoint-kijkdoos vol toeristische informatie.



4 De Voerweg was vroeger een beruchte straat met kroegen en bordelen. Hotelier Emile Selbach was beroemd om zijn openbare schranspartijen. Hij verkocht prentjes met zijn portret en de tekst 'de gewichtigste hotelier van Europa'. Bij zijn sterven woog hij 275 kilo.



5 De stenige Lindenberghaven is getransformeerd in een groene geliefde aanlegplek. Een prachtlocatie voor het bezichtigen van historische binnenvaartschepen of een natuurtocht richting Ooijpolder. Naast de oude vluchthaven lag vroeger de drijvende Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting.



7 Onder deze steen ligt een tijdscapsule met historische documenten over Operatie Market Garden, die in Nederland begon op 17 september 1944. Honderd jaar na deze datum mag de capsule geopend worden.



6 Basis van deze obelisk is een bronzen afgietsel van de godenpijler uit het jaar 17 na Christus. Daarboven ziet u platen met citaten van beroemde bezoekers van de stad. De zuil doet tevens dienst als zonnewijzer: de schaduw van de pijler gaat langs bronzen tijds aanduidingen op het plein.

8 Deze kiosk is in 1911 gebouwd als tramwachtuisje. Tot begin jaren vijftig reed hier de tram naar Beek en Berg en Dal. Daarna is het wachthuisje een kwartslag gedraaid, iets naar achteren verplaatst en omgebouwd tot kiosk.